

Sigrid Gro Knage Rasmussen

Uddannet lærer med billedkunst som linjefag.

Jeg arbejder med grafik og collage. De sidste par år er det ikke blevet til så meget, da jeg er i kategorien "desperat med småbørn", men jeg er glad for at være med i gruppen, og jeg håber, at jeg med tiden får mere kreativt fra hånden.



Jeg er i med i Børnebilledskolens bestyrelse på Rudme Friskole og bor i Rudme med min mand og 2 børn plus det tredje på vej. Vi har boet her i 5 år.

- **Yndlingsfarve: Lyseblå**
- **Yndlingsredskab: Blyant, gode tusser**
- **Yndlingsmad: Et frisklagt, spejlet æg på godt rugbrød med et lille drys salt.**
- **Det bedste ved Housewives: At mødes en alm. trætorsdag aften og opdage, at man ikke var for trætorsdag til at grine.**



Galleri Svinestien

Rudmevej 80, Herringe-Rudme, 5750 Ringe

www.gallerisvinestien.dk



Galleri Svinestiens

egen kunstnergruppe:

Desperate Housewives



Hvem er de egentlig?

Ane Straarup Gregersen

Sygeplejerske, privat børnepasser

Som barn var jeg glad for at tegne og male, men da jeg blev ung aftog interessen. Musikken fyldte hele mit liv, indtil jeg fik børn. Jeg har venner og familiemedlemmer med interesse for kunst, men det bed ikke på mig.

Da vi flyttede til Rudme i 2003 kom jeg et par år efter med i Billedskolens bestyrelse, men måtte tilstå, at jeg ikke vidste, hvad jeg lavede der (udover at finde mig vældigt godt tilpas i de andre kvinders selskab). Derfor blev vi enige om, at vi som bestyrelse også skulle have de forskellige teknikker i hænderne. Det blev til **Desperates Housewives**, som vi ikke kan leve uden i dag. Jeg er med, fordi det er sjovt at være med til noget, jeg ikke er vant til, og fordi jeg får lov til at vælte direkte ind i vores samvær med børn og kaos på hjernen. Jeg finder ro i, at det bare er noget vi leger. Det overdøver den lille dreng, der står nede bagerst og råber: "De har jo ikke noget tøj på!"

- **Yndlingsfarve: Grøn som natur**
- **Yndlingsret: Is**
- **Yndlingsredskab: Mikrofon**
- **Det bedste: Når det lykkes!**
- **Det værste: Når man skal sælge det, der lykkedes!**



Pernille Ryhl-Svendsen

Jeg er glad for at være gæstestiller ved udstillingen. Udgangspunktet var en studietur til Olevano Romano i Italien, hvor vi foruden at nyde livet i fulde drag også skulle tegne og male akvarel.

Jeg er selv uddannet billedhugger og har arbejdet mest i ler, sten og fiberbeton – så jeg kom på noget af en udfordring med tegning og akvarel.

Alle de forkortninger, der kan være i sådan en by, når den skal ned på papir.

Ja - for ikke at nævne farverne, for de er svære at holde styr på. Jeg kom først rigtig i gang, da jeg blev hjulpet til at forenkle motivet til "en dør" i stedet for gader fyldt med huse eller en udsigt med bjerge og byer. Og farverne - det hjalp først, da jeg begrænsede mig til én farve. Siden har jeg forsigtigt eksperimenteret lidt og har haft det vældigt sjovt med det. Et udvalg af resultatet er det, jeg har med her på udstillingen.

- **Yndlingsfarve: Grøn**
- **Yndlingsret: Auberginetærte**
- **Yndlingsredskab: Hænderne**
- **Det bedste: Kærlighed**
- **Det værste: Had**



Mette Holde Jensen

Som ung ville jeg så gerne kunne sy, så jeg blev først uddannet tilskærer, syerske og håndarbejds lærer og har taget forskellige kurser i tegning, maling, croquis og modedesign. Det udviklede sig til kostume arbejde, og jeg arbejdede 10 år som freelance kostumier og syerske på forskellige teatre og projekter.



Derefter er jeg uddannet lærer med billedkunst som linjefag og har undervist i folkeskolen i 11 år. Jeg er i øjeblikket med til at udvikle Kulturel Rygsæk for Faaborg-Midtfyn Kommune for faget Håndværk og Design og Billedkunst. Jeg blev for 12 år siden formand for Rudme Børnebilledskole og er stadig med i bestyrelsen, hvorfra **Desperate Housewives** er udsprunget.

Nu arbejder jeg mest med grafik, tegning, maling og collage, men har til denne udstilling genopdaget akvarellens fordybelse og fortryllelse.

- Yndlingsfarver: **Jeg skifter farver med årstiderne**
- Yndlingsretter: **Tapas og kager**
- Yndlingsredskaber: **Fingrene**
- Det bedste: **Når jeg kommer hjem, og min søn har efterladt nybagte pandekager!**
- Det værste: **Når der er huller i tæerne på mine strømpebukser**



Helene Mondrup

Uddannet billedkunstlærer og friskolelærer.

Jeg arbejder mest i grafik og akrylmaleri, men laver også masker og moderne gipsikoner, og jeg har tidligere arbejdet en del i skrot. Jeg har malet "on and off" siden 1996 og været på en del grafikkurser og enkelte malerkurser. Jeg har indtil videre udstillet i Vester Skerninge Brugs og på Galleri Svinestien. Jeg har samarbejdet med 2 cubanske kunstnere om flere skulpturer i cement og skrot.

Jeg sidder i Børnebilledskolens bestyrelse på Rudme Friskole og var med til at starte **Desperate Housewives**, hvor jeg nyder samværet og inspirationen fra de andre desperadoer på de onsdage og fredage, det nu kan lade sig gøre.

Bor i Rudme på 12. år med min mand og 2 børn.



- Yndlingsfarve: **Blå**
- Yndlingsredskab: **Spartel, tusch, pensel og svamp**
- Yndlingsmad: **Indisk**
- Det bedste ved **Housewives**: **Det vanvittige, det rummelige, det kærlige og det mere eller mindre tilfældige, som gribes...**



Jette Brønserud Rubæk Krebs

Jeg er uddannet civiløkonom med speciale i organisation og HRM og driver til daglig 3 skobutikker sammen med min mand, Jørgen. Derudover er jeg tilknyttet Handelsfagskolen i Odder, hvor jeg er censor inden for sko og læder.

Jeg har ingen uddannelse inden for kunst, billedskole eller lignende, og jeg har mødt de øvrige 'desperate' i Rudme Børnebilledskole, hvor jeg har været kasserer i 7 år.

Jeg har aldrig kaldt det, jeg laver, kunst ... og kommer heller aldrig til det. Jeg deltager i **Desperate Housewives** på grund af hyggen og muligheden for at bruge mine kreative sider.

- Yndlingsfarve: **Grøn**
- Yndlingsret: **Ost og rødvin**
- Yndlingsredskab: **Kagegaffel**
- Det bedste: **At komme hjem til Jørgens grillmad**
- Det værste: **At blive glemt på et autoværksted**



Karen Hedegaard Mortensen

Uddannet møbelarkitekt, billedskolelærer, ordblindelærer og driver sideløbende Galleri Svinestien sammen med Tyge og vores gode venner Bjarne og Inge Gjesing

Arbejder i akvarel, pen og akryl.

Baggrund: Egentlig har jeg bare altid tegnet og malet. For mig er *det* en måde at føle sig fuldt til stede på. Har gået på Vestermøllegård Kunsthøjskole og fordybet mig i grafik, maleri og konceptkunst.

Vi kom til Rudme i 2003, hvor jeg kom med i børnebilledskolen og var med til at starte **Desperate Housewives**. Vi desperate mødes midt i vores stressede hverdag, i et inspirerede kreativt skabende fællesskab som giver os rum til fordybelse.

2010 åbnede vi "Galleri Svinestien" som er et udstillingssted for lokale kunstnere. Galleriet er på samme måde som **Desperate Housewives** et forsøg på at skabe inspirerede rammer for fællesskab og kreativitet

- Yndlingsfarve: **Blågrøn**
- Yndlingsret: **Elsker forretter**
- Yndlingsredskab: **Notesbøger**
- Det bedste: **At grine**
- Det værste: **Ikke at kunne klare alting på én gang**

